

Beste leden,

Op de tweede dinsdag van maart kunnen we gaan luisteren naar een verhaal over:

### De geschiedenis van de erfgooiers

Het is 1 mei 1903. Bij de anders zo rustige Laarder meent wordt geruzied. Militairen versus boeren. Erfgooiers. Plotseling wordt er geschoten. De 22-jarige erfgooiër Christiaan Smit wordt geraakt. Smit redt het niet. Kermend van de pijn en onder toediening van de laatste sacramenten geeft hij de geest. In De Gooi en Eemlander valt de volgende dag te lezen: 'Inmiddels zijn de anderen aanwezigen toegesneld en zien, hoe ernstig hun dorpsgenoot gekwetst is, die hoewel misschien voortvarend toch meent gestreden te hebben voor zijn goed recht, zijn erfgooiersrecht, den grond, zijn eigendom'.

Erfgooiersrecht? Zijn eigendom? Kennelijk had de onfortuinlijke boerenzoon niet voor niets zijn leven op het spel gezet. En verloren.

Op 8 maart aanstaande vertelt **Anton Kos** (historicus) hoe het zo ver heeft kunnen komen. Aan de hand van fraaie illustraties, fotografie, afbeeldingen van schilderijen en kaartmateriaal, zal de 'moord' op Smit in verband worden gebracht met de geschiedenis van de erfgooiers.



Waar: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht  
Datum: dinsdag 8 maart 2011  
Tijd: 20:00 uur

Z.o.z.      Z.o.z.      Z.o.z.      Z.o.z.      Z.o.z.      Z.o.z.

## MEDEDELINGEN

### **WEEKENDEXCURSIE 2011: 3-5 JUNI**

Ga mee naar Kent!

2011 Mag gerust het jaar van Engeland worden genoemd, niet alleen het jaar van een bijzonder koninklijk huwelijk, maar ook het jaar dat de HGUVU op 3,4 en 5 juni weer voet aan wal zet in het land dat als bakermat geldt van ons vakgebied! Om de huwelijkse drukte in Londen te ontlopen gaan we naar Kent, de “Garden of England”. Dit graafschap paart fraaie landschappen aan tientallen kastelen en tuinen en is het bezaaid met fraaie dorpjes en stadjes. Om optimaal van het mooie landschap te genieten gaan we ook twee wandelingen maken van maximaal 1,5 uur, één over een eeuwenoude pelgrimsroute naar Canterbury, en één over White Cliffs van Dover, wandelschoenen mee dus. Maar daarnaast veel aandacht voor het vele andere erfgoed in deze boeiende regio, van de plek waar de Romeinen voor het eerst aan land kwamen tot de 19e eeuwse oasthouses voor de hopteelt en de 20e eeuwse badplaatsenontwikkeling. Helaas is Engeland geen goedkoop land en we gaan zelfs proberen een alternatief te vinden voor de (massale) jeugdherberg, dus de prijs zal wellicht iets hoger uitvallen dan voorgaande jaren. Maar het zal in iedergeval (weer) een bijzondere editie van de HGUVU-excursie worden. Er zijn nog enkele plaatsen over, dus geef je snel op!

### **30 JAAR HGUVU**

Haal bij de lezing je eigen exemplaar van het Lustrumboekje op.